

Minnesstund för Jan Jarolimek 1952 – 2021  
Måndagen den 27 september 2021



Idag har vi samlats några stycken kring minnet av en gemensam vän Jan Jarolimek! Varför just här? Jo närmre än så här kommer vi nog inte symbolen för Scoutrörelsens ursprung i Sverige än att just samlas vid själva Ebbe Lieberathsmonumentet rest 1959 till 50 års minnet av den första scoutpatrullen startad av Ebbe Lieberath här i Göteborg!

Jan började kanske sin scoutbana vid just den tiden hemma i huvudstaden Prag i dåvarande Tjeckoslovakien!

När Jan nu gick bort var han en av våra suppleanter i styrelsen för Föreningen Scoutmuséet Göteborg. Vår förening är i samverkan med Göteborgs Stad ansvarig för skötseln av detta monument, således var också en del i det ansvaret Jans!

Ett antal gånger har vi varit här och inte minst har Jan legat på knä med en rotborste och putsat på och mellan alla dessa minnesstenar som ca; 250 olika scoutorganisationer lagt ner här under de dryga 60 år som gått sedan monumentet restes!

Jag tror Jan skulle varit mycket stolt om han vetat att vi samlats just här idag och att han en sista gång får vara med! Kanske vet han det, kanske känner han det, men det blir i så fall ett svar vi inte hörbart kan få!

Det finns säkert mycket att säga om Jan och alla vi som är här har säkert olika bilder av honom! Självt kände jag inte Jan före 2014 för det var då jag började engagera mig mer påtagligt i vår museiförening! Så det var först då som jag medvetet träffade Jan! Många av oss andra tillhör utöver medlemskapet i vårt museum olika lokala scoutkårer eller andra scoutorganisationer, men i scoutsammanhang tillhörde Jan odelat endast vårt scoutmuseum! Så det kändes som det blev en av antagligen få fasta punkter i Jans liv under senare år!

Nu sa jag precis att Jan och jag träffades första gången 2014!

Men utan att då veta om det, hade våra vägar korsats redan 1969! Så kanske har vi sett varandra redan då, men om så inte var fallet, har vi i varje fall varit på exakt samma ställe den 18 juli 1969. Platsen var B-P House i London (P-B står för Robert Baden-Povel scoutrörelsens grundare). B-P House är ett scoutcenter tillika hotell/vandrarhem!

Då 17-årige Jan var under samma tid ute med en scoutkompis från sin kår hemma i Prag på "scoutluff" i Europa och bl.a. gick vägen förbi London och B-P House.

Någon dag tidigare hade en scoutgrupp från Göteborg anlänt London med 26 scouter och 5 ledare där jag råkade vara en av dessa ledare! Vi skulle ursprungligen varit 30 deltagare i vår grupp, men i 11 timmens 59 minut dök det upp en till som ville åka med och allt enligt scoutpraxis försökte jag lösa det! Det jobbigaste var att få till en extra plats på just B-P House, det var i princip fullt, men det fick bli en extra bädd! Så när Jan och hans kompis som inte var förbokade dök upp på B-P House fanns det ingen möjlighet att få plats för dom också! Det var "smockfullt" Jan och hans kompis fick i receptionen reda på att det var en scoutgrupp från Sverige och Göteborg som hade tagit sista platsen + 1! Jan och hans kompis blev därför hänvisade till YMCA:s (KFUM:s) ungdomshotell i London!

Jan och kompisen spenderade 1-2 nätter där, sedan drog dessa vidare till ett annat scoutcenter Gilwell Park som ligger i Epping Forest ca 3 mil norr om London.

Att allt detta hade hänt kom i dagen så sent som för drygt ett par år sedan 2018 tror jag. Jan och jag satt och snackade efter ett av våra styrelsemöten på museet! Jan hade med sig ett par scoutsouvenirer till det mötet som han avsåg lämna museet, dessa souvenirer kom från just B-P House! Då blev det att vi delade våra gemensamma upplevelser från B-P House! Att vi förstod att det rörde sig om samma tidpunkt berodde på månlandningen 1969! Vi Göteborgsscouter såg landningen på B-P House på en "urdålig" liten svart/vit TV som hängde uppe i taket i hotellfoajén! Jan och hans kompis såg landningen på Gilwell Park, vi snackade inte om den TV:n:s kvalitet men jag får hoppas den var betydligt bättre!

Hur hade Jan det idag? Han var nog mycket ensam, jag undrar om han hade några "tajta" kompisar, vi har inte sett några tecken på det när vi gått igenom hans ägodelar! Han åkte ofta hem till Prag så där hade han kanske kompisar? Vi vet också att Jan har en bror hemma i Prag, men denne bror vill inte ha ett dugg med Jan och hans bortgång att göra! Mycket TRÅKIGT!

Inför idag var jag tvungen att försöka hitta vad som kan ha legat Jan särskilt varmt om hjärtat? Hur gör man det? Jo, vi hade hittat Jans plånbok, och förutom några kontanter låg där också, som säkert för många av oss övriga, alla dessa plastkort av olika slag, bankkort, apotekskort, ICA-kort mm! Men där låg 3 udda saker som säkert säger en del av vad som var av stor betydelse för Jan!

1. Ett troligt besökskort utställt på Jan Jarolimek från Svedio till den 92-a internationella Esperantokongressen i Yokohama 4 – 11 augusti 2007!

2. Ett inplastat kort i kreditkortsformat, på ena sidan kan man läsa scoutlagen och på andra sidan vårt scoutlöfte!

3. Jag avslutar dessa mina minnesord med det sista udda budskapet som är i form av en urklippt dikt ur en tidskrift. Dikten är skriven av en av våra största författare/diktare i Sverige med en inledande förhoppning av en okänd skrivare! Allt tycker jag passar mycket väl in på Jan! Jag börjar;

” Jag hoppas att er sommar varit skön och givande.  
Min sommar passar mycket väl in i Karin Boyes dikt”

### **I rörelse**

Den mätta dagen, den är aldrig störst.  
Den bästa dagen är en dag av törst.

Nog finns det mål och mening i vår färd -  
men det är vägen, som är mödan värd.

Det bästa målet är en nattlång rast,  
där elden tänds och brödet bryts i hast.

På ställen, där man sover blott en gång,  
blir sömnen trygg och drömmen full av sång.

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.  
Oändligt är vårt stora äventyr.

Karin Boye

På scoutmuseets vägnar och mina egna, är min förhoppning att du Jan är nöjd med vår insats här idag?!

Vila i frid! o Förlåt för att jag tog sista platsen på B-P House!

Per-Eric, Scoutvän o sekreterare i Föreningen Scoutmuseet Göteborg

+++++